

(ge)dicht

we sluiten bedrijven  
en cancelen festijnen,  
de niezer moet blijven  
uit bussen en treinen

de ballenbak dicht  
en de beurzen in 't rood,  
een hoest die ontwricht  
in de angst voor de dood

geen zakdoeken maar  
ellenbogen vol snot,  
zo gaandeweg valt heel  
het land in het slot

dus blijf lekker thuis  
en ga nu niet op tilt,  
in je veilige huis  
kun je doen wat je wilt

sla dat boek weer 'ns open  
lees de krant uitgebreid  
laat de badkuip vollopen  
neem voor alles de tijd

plan een secret escape  
naar onbesmet'lijke plekken  
met tassen vol zeep,  
laat dat virus verrekken!

hou het hoofd koel -wat heet!-  
en je handen brandschoon  
en voor je het weet  
is alles weer doodgewoon.

Nynke Geertsma  
Oud-stadsdichter van Amersfoort

## Qualitaine

Als de beelden op tv de wereld  
om je heen doen schokken  
Als je volle werkagenda  
plotseling wordt leeg getrokken

Als de dagelijkse dingen  
niet meer kunnen of niet mogen  
Als de hamsterende mens  
al graaiend raddraait voor je ogen

Als je afstand moet gaan houden  
en sociaal contact ontbeert  
Als je koortsig of verkouden  
op je zolder bivakkeert

Maak er dan het beste van,  
geef zonder schroom en zonder gêne,  
aan jezelf zolang het kan  
een beetje extra 'qualitaine'.

Nynke Geertsma  
Oud-stadsdichter van Amersfoort

Een fel licht tegen Corona

Spaar me de beelden van lege schappen  
Ik snap het. Sommige mensen zijn heel bang  
Paniek boeit me niet zo lang  
Ik zie liever zingende mensen,  
klappende mensen  
Mensen met spontane hulpsystemen  
die daarmee de angst wegnemen

Begrijp me goed: ik onderschat  
die onzichtbare rotzak niet  
Het virus met zijn zeemijnlook  
Zo klein het is, zo groot de ontregeling, het verdriet  
over mensen die al ziek zijn of eenzamer zijn dan ooit  
van opa's en oma's zonder knuffels  
van het gevoel van je weet maar nooit

Het kan van alles van ons afpakken  
Onze zoenen, ons innig contact  
Moed, want in de schoenen gezakt  
De vanzelfsprekendheid van ons doodnormale leven  
En hoe je daar ineens zo naar snakt

Toch brandt er een fel licht  
van hoop in dit Coronagebied  
Dat is het licht van WIJ, wij samen  
Want het neemt veel... heel veel,  
maar onze medemenselijkheid,  
die krijgt het virus niet!

Larissa Verhoeff  
Stadsdichter van Ede