

Moment van gedenken

Stilte, muziek, gedicht
een gezamenlijke wandeling over
de verlichte begraafplaats,
kaarsje neerzetten op het graf van een geliefde,
stilstaan bij wie gecremeerd is.

Daarna gelegenheid om na te praten
onder het genot van een kop koffie of thee.

Vrijdag 12 november 2021
Aanvang 19.30 uur in de Oude Kerk
Dorpsstraat 45, Bennekom

Iedereen is welkom!

U bent uitgenodigd door de
Raad van Kerken in Bennekom en Opella