



Raad van Kerken Bennekom



Secretaris: N. Vos, Edeseweg 93, 6721 JS Bennekom
Telefoon: 0318-413060, 06-17865474
e-mail: n.vos40@upcmail.nl

Bennekom, 17 december 2021

Aan het bestuur van de Raad van Kerken in Nederland
per e-mail: rvk@raadvankerken.nl

Betreft: De eerlijke verdeling wereldwijd van de vaccins tegen het coronavirus en het vrijgeven van de patenten

Geachte leden van het bestuur,

Het is bekend dat de Raad van Kerken in Nederland zich betrokken voelt bij actuele maatschappelijke problemen. In uw Nieuwsbrieven en laatst ook in uw Kerstbrief 2021 lezen we dat de Raad van Kerken in Nederland intensief aandacht heeft besteed aan 'de problematiek van klimaatverandering én de wanhopige situatie van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa'. Wij als lokale Raad van Kerken in Bennekom kunnen daar volledig mee instemmen.

In de aanhef van de Kerstbrief 2021 heeft uw algemeen secretaris Christien Crouwel het over de '...wereldwijde coronapandemie...'. Wij willen daar graag op aansluiten. Concreet willen we u vragen of de Raad van Kerken in Nederland haar invloed en betrokkenheid wil gebruiken voor het specifieke coronaprobleem waarvan we kennis hebben genomen in het NOS-journaal van dinsdag 7 december jongstleden. *)

Daarin kwam wel heel duidelijk de ongelijkheid in de wereld naar voren, als het gaat over de verdeling van de beschikbare vaccins tegen corona. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn alle goed werkende vaccins door de rijke westerse landen opgekocht en worden de patenten niet beschikbaar gesteld. In Zuid-Afrika is men ten einde raad maar zelf begonnen een Covid-19 vaccin na te maken. Een proces dat nog jaren kan duren!

Het lijkt ons van groot belang dat de kerken wereldwijd zich uitspreken over dit enorme ongelijkheidsprobleem. Daarom willen we u als Raad van Kerken in Nederland vragen uw stem te laten horen en zo invloed uit te oefenen op de diverse overheden om hen tot een eerlijke verdeling van de vaccins te bewegen en de patenten vrij te laten geven. En als dit initiatief ook wordt overgenomen door de Wereldraad van Kerken zal deze oproep wereldwijd gedaan kunnen worden. Het lijkt ons een goede zaak als de kerken hiermee laten weten dat Christus het licht der wereld is en dat zijn licht dus bestemd is voor alle mensen en niet alleen voor die van de rijke landen. Dat verplicht ons te streven naar solidariteit en gelijke kansen voor iedereen. Het motto van de algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in september 2022 spreekt hier ook van: 'De liefde van Christus beweegt de wereld naar eenheid en verzoening', zoals we in uw Kerstbrief lezen.



Raad van Kerken Bennekom



De Week van gebed voor de eenheid van christenen, binnenkort in januari, kan hiervoor een goede gelegenheid zijn. Als kerken wereldwijd kunnen we laten horen dat het motto van die week, 'Licht in de duisternis', voor alle mensen moet gelden. Omzien naar elkaar en streven naar gelijkheid voor alle mensen zijn waardevolle aspecten van dat licht.

We hopen dat u zich aangesproken voelt door ons verzoek. We zijn in ieder geval hoopvol gestemd. Dat woord 'hoopvol' staat namelijk ook in het interview in dagblad Trouw van maandag 13 december 2021 'Moraal is het laatste middel tegen de oneerlijke verdeling', de Verdieping p. 6 en 7.

We wensen u ook een Gezegende Advent en een Gezegend Kerstfeest.

Hartelijke groet,
namens de Raad van Kerken Bennekom,

Nico Vos
secretaris

*)

<https://nos.nl/artikel/2408606-zuid-afrika-werkt-aan-eigen-mrna-vaccin-voor-lage-inkomenslanden>